

Rondreis Suriname

Op de luchthaven van warm Suriname worden we opgehaald door Don, de eigenaar van camping Palulu. Op een 15 minuten afstand van de luchthaven ligt Camping Palulu; een verborgen paradijsje verscholen in de jungle. Eigenaar Don is een zeer enthousiaste Surinamer die trots is op zijn domein. Een prachtige plek onder de sterren hemel waar je slaapt in een koepeltentje op een matras. Alle geluiden van de jungle maken dat je er heerlijk kunt slapen. De camping ligt aan een colakreek, een kreek die bestaat uit bruin water met een genezende werking waar je in de ochtend een verfrissende duik in kunt nemen.

In Paululu worden we opgehaald door onze agent Liesbeth om een tour te maken naar Marina Aqua land Resort. Onderweg komen we veel kleurrijke mensen tegen die onderweg zijn naar werk of naar huis. Kinderen in hun spijkerbroekje en rugzak op de rug onderweg naar school. Aangekomen staan we weer versteld van dit paradijsje aan de Suriname rivier. Prachtig resort met mooie vakantiehuisen aan een prachtig strand met palmbomen. We kunnen even relaxen en genieten van het uitzicht.

Na de lunch gaan we richting Houuttuyn Resort. Wat een wegen..... veel kuilen en gaten zodat je redelijk behendig moet zijn. Veel off the road met hier en daar een opbreking. Waar je in NL netjes een omleiding krijgt moet je hier maar kijken waar je een nieuwe route vind. En de bouwvallers (die net een dutje in de bloedhete auto doen) weten het ook niet.

Aangekomen in Houuttuyn krijgen we een heerlijke massage op een prachtige plek. Het doet een beetje Balinees aan met alle lotusbloemen en mooie houten huisjes.

Moe maar zeer voldaan rijden we in een half uurtje naar het bruisende Paramaribo. Het is avond en overall hoor je muziek en zie je gezellige barretjes. Na een lekkere cocktail duiken we ons bed in op naar de volgende dag.

In het hotel (gezellige, authentieke, sfeervol guesthouse nabij het centrum) hebben we een lekker ontbijt en lopen we naar Zus en Zo. Bij Zus en Zo kun je lekker lunchen of een kopje koffie drinken. Er worden ook fietstochten georganiseerd en fietsen verhuurd. Wij komen voor een fiets tour door Paramaribo. Onder leiding van een gids fietsen we in ca 3 uur langs de belangrijkste bezienswaardigheden van Paramaribo. We horen veel over het slavernij verleden van Suriname wat erg veel indruk maakt. We horen de verschillen in bevolkingsgroepen zoals Javanen, Creolen en Hindoestanen. Ze zijn vroeger allemaal hier naar toe gekomen om op de plantages als slaaf te komen werken. We krijgen een snackje in een Warung en fietsen langs het Onafhankelijkplein waar de regering en de ministeries zich bevinden. Een leuke en interessante fietstocht, zeker de moeite waard.

In de middag maken we de Sunset en Dolphine tour op de Suriname rivier. In een bootje genieten we van de zonsondergang. Al snel zien we de eerste dolfijnen, deinend op de muziek spelen ze langs ons bootje. Wat een gaaf gezicht, het is etenstijd en de vogels proberen een garnaaltje mee te pikken. Ze zijn overall om ons heen, wat is de natuur toch mooi.

Aan de rechteroever worden we opgehaald voor ons verblijf in Marienbosch. Een prachtig opgeknapt Plantagehuis en de set van de film 'Tuintje in mijn hart'. We worden een beetje ongemakkelijk ontvangen door de eigenaar. Hij heeft het huis geërfd van zijn vader en helemaal eigenhandig opgeknapt. Het huis is in originele stijl gebleven.

Na het ontbijt maken we een jeeptour over de verschillende Plantages in de buurt. Uitgestrekte plantages van tig hectare waar tegenwoordig niet heel veel mee gedaan wordt. Wat is hier veel leed geweest in de slaventijd maar wat is het een mooi en vruchtbaar gebied.

We worden afgezet bij Frederiksdorp, een koffie en cacao plantage wat omgebouwd is tot een zeer verzorgd vakantiepark. De originele details zijn in tact gebleven en de gehele plantage is gerenoveerd en gemoderniseerd. Wat een prachtige plek, mooie huisjes aan het water met een heerlijke veranda. De politiewoningen zijn omgebouwd tot appartementen voor een aangenaam verblijf. Tijdens de rondleiding horen we alles over de slavernij geschiedenis van Frederiksdorp. Wij worden weer opgehaald met de boot maar de meeste mensen komen op de fiets vanuit Paramaribo. Het is mogelijk om een 2 of 3 daagse tour te maken naar Frederiksdorp.

We rijden naar het huis van Mama Joyce, een zeer bijzondere vrouw die weeskinderen in haar huis opneemt. Op dit moment wonen er 12 kinderen bij Mama Joyce in huis. Een intense ervaring om te zien hoe het gezin woont en met elkaar zorgt dat ze het leuk hebben. Ze worden gesteund door de JA Foundation die ervoor heeft gezorgd dat ze in een goed huis wonen en kleding voor alle kinderen krijgen. Wij hebben spijkerbroeken, gympjes en rugtassen voor school voor de kindjes meegebracht. Wat zijn we dankbaar dat we kennis hebben mogen maken met deze bijzondere vrouw en deze prachtige kinderen.

Weer terug in Paramaribo overnachten we in een lekker hotel op loopafstand van het uitgaansleven. We slenteren wat over straat en eten bij het gezellige restaurant Zuid.

We hebben een heerlijk en gezellig ontbijt en om 09.00 uur worden we opgehaald door onze gids Olan. Hij brengt ons in 2,5 uur over de goede wegen naar het dorpje Atjoni. Bij Atjoni houdt de weg op en stappen we in de korjaal op weg naar Gunsij. We varen in de korjaal over de Suriname rivier, wat een omgeving zo groen en zo mooi. Na een uur gevaren te hebben komen we aan bij de lodge. Gunsij is een basic eco resort gebouwd in een echt Samaracaans dorp. We worden hartelijk ontvangen door de bewoners en krijgen een hutje aan de rivier; het uitzicht is fenomenaal.....!

Natuurlijk moet er als eerste een duik genomen worden in de heerlijk koele Suriname rivier. Na de duik hebben we een rondleiding door het traditionele Samaracaanse dorp. Mensen leven in kleine hutjes en het dorp is redelijk zelf voorzienend. De mensen leven van hun kostgrondjes en de verkopen souvenirs.

Tijdens de rondleiding en het eten horen we heel van het leven hier in het dorp. De mensen zijn erg open en wij zijn echt onderdeel van hun leven. In de avond wordt er gezellig gekletst met de mannen van het dorp. De dorpskindjes komen bij ons zitten om Nederlands leren. Wat een intense beleving.

We slapen heerlijk in ons eenvoudige hutje met op de achtergrond de stromende rivier.

Na een ochtendduik worden we in de korjaal naar het volgende resort gebracht. Een heel andere beleving aangezien dit resort wat luxer en groter is opgezet. We worden hartelijk welkom geheten door de manager die ons van alles verteld over het resort. We relaxen even bij het zwembad en genieten van een heerlijk diner. Tijdens het diner worden we getrakteerd op een culturele zang- en dansgroep uit een nabijgelegen dorp.

Onder het genot van jungle geluiden overnachten we in deze comfortabele cottages met een heerlijk bed.

In de ochtend gaan we aapjes voeren in de jungle. Er komen 6 aapjes kijken en lekker banaantjes uit onze hand eten. Er zijn kapucijner apen en doodskopaapjes. Wat een leuk gezicht!

We stappen weer in de korjaal terug naar Atjoni en rijden in ca. 1,5 uur naar Berg en Dal Resort. Bij Berg en Dal zijn diverse activiteiten te doen zoals Canopy en natuurlijk gaan wij dit doen. Hoog slingerend aan een kabel zoeven we van boom naar boom. Best een beetje spannend maar wat een gaaf avontuur. Berg en Dal is een resort waar je lekker kunt relaxen aan het zwembad en mooie bungalowhuisjes aan de rivier hebt.

Nog 1 nacht in Suriname en onze korte Suriname inspectiereis zit er weer op. Wat kan je veel doen en zien in 1 week.

De conclusie over dit prachtige land is dat het een indrukwekkende geschiedenis heeft, mooie en open mensen, heerlijk eten en overweldigende natuur. Wat een land en wat een bevolking, het heeft ons hart gestolen.