

## **8-daagse busreis Kerst in de Neckarvallei (Duitsland, Ditzingen)**

Vertrek zondag 22 december vanaf €629,- per persoon

### **8-daagse busreis Kerst in de Neckarvallei**

De rivier de Neckar wordt ook wel gezien als de oostelijke grens van het Zwarte Woud. Het glooiende landschap met haar oneindige dennenwouden en schilderachtige winterse stadjes: dat is de Neckarvallei tijdens de Kerst. Het stadje Ditzingen heeft een prachtig historisch centrum. Tijdens de excursies maken we onder andere kennis met het Zwarte Woud en de prachtige stad Heidelberg.

### **U bezoekt o.a.:**

- Stuttgart
- Heilbronn
- Rondrit Zwarte Woud
- Tübingen
- Schloss Ludwigsburg
- Esslingen am Neckar
- Heidelberg

### **Dag beschrijving 8-daagse busreis Kerst in de Neckarvallei:**

#### Zaterdag 22/12: Ditzingen, ca. 500 km

Na een kopje koffie op onze wisselplaats vertrekken we naar Ditzingen. Uiteraard maken we onderweg diverse stops en we komen voor het diner aan in het hotel, waar we met een welkomstdrankje ontvangen zullen worden.

#### Zondag 23/12: Stuttgart, ca. 40 km

Na een goed ontbijt rijden we in de loop van de ochtend naar Stuttgart met in de binnenstad één van de grootste kerstmarkten van Duitsland. In het gezellige historische centrum kunt u genieten van de vele oude en nieuwe gebouwen. De stad heeft een prachtige ligging en is omgeven door een prachtig panorama van glooiende heuvels, bossen en wijngaarden.

#### Maandag 24/12: Heilbronn, ca. 100 km

We vertrekken na het ontbijt om Heilbronn, de stad aan de Neckar te bezoeken. We lunchen vandaag in het hotel. Tijdens de vrije middag wordt in het hotel een koffie-uurtje voor ons georganiseerd met koffie, thee, chocolademelk, kerstkoekjes en glühwein. 's Avonds genieten we van een gezellige kerstavond en heeft u de gelegenheid een kerstmis bij te wonen.

#### Dinsdag 25/12: Tübingen, ca. 100 km

In de ochtend genieten we eerst van een heerlijk laat kerstontbijt. Vervolgens brengen we een bezoek aan het charmante stadje Tübingen. Het aan de Neckar gelegen plaatsje herbergt een prachtig en volledig gerestaureerd middeleeuws centrum. Heerlijk wegdromen naar hoe het toen allemaal geweest moet zijn.

#### Woensdag 26/12: Rondrit Zwarte Woud, ca. 100 km

We gaan vandaag een prachtige tocht maken door het Zwarte Woud in kerstsfeer. We zullen onder andere een bezoekje brengen aan de abdij van Maulbronn die zo speciaal is dat de UNESCO het op haar Werelderfgoedlijst heeft opgenomen.

Donderdag 27/12: Heidelberg met stadsgids, ca. 200 km

Vandaag is het tijd voor één van de hoogtepunten van deze reis, Heidelberg. Na het ontbijt vertrekken we met de bus naar deze betoverende stad. Het is ook niet voor niks dat Keizerin Sissi hier tussen 1883 en 1890 regelmatig langere tijd doorbracht. We zien alle hoogtepunten van Heidelberg zoals de Alte Brücke en het Rathaus tijdens de stadstour die we maken onder leiding van een stadsgids.

Vrijdag 28/12: Stuttgart, ca. 40 km

Na het ontbijt rijden we naar de Sonnenberg in Stuttgart. Vanaf deze berg vertrekt een tandradbaan naar het lager gelegen centrum van de stad. Vanaf de berg daalt u af tussen woonwijken en wijnranken naar de Marienplatz, in het centrum van de stad (excl. ca. € 3 p.p. enkele reis). Op de Marienplatz kunt u een kop koffie drinken. Na dit bezoek zal onze chauffeur u naar het historische centrum van Stuttgart brengen. In de gezellige binnenstad kunt u genieten van de vele oude en nieuwe gebouwen.

Zaterdag 29/12: Nederland, ca. 500 km

We rijden weer terug naar Nederland waar, op onze wisselplaats een afscheidsdiner voor u klaar staat. Hierna wordt u naar uw uitstapplaats gebracht.